



Visie en Missie van de Goede Herderkerk

wijkgemeente van de Protestantse gemeente in Huizen

Waar geloven wij in?

- Wij geloven in God, onze Schepper, dat Hij een merkbare en voelbare kracht in ons leven en een onuitputtelijke bron van liefde is. Wij hebben Hem leren kennen in de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament.
- Wij geloven dat zijn Zoon Jezus Christus de weg heeft gewezen en die weg voor ons tot het einde is gegaan. Zijn dood en opstanding openen de weg naar de Toekomst.
- Wij geloven dat de Geest van God ons inspireert om het Evangelie uit te dragen en vorm te geven.
- Wij geloven dat de kerk open en gastvrij moet zijn. Het is een plaats waar mensen hun geloof op verschillende manieren kunnen beleven en hierin elkaar kunnen aanvullen en verrijken. De kerk is er niet voor zichzelf, maar van de Heer, die de Goede Herder is, tot zegen van de wereld.
- Wij sluiten in onze gemeente aan bij de tradities van de Protestantse Kerk in Nederland en trachten daar eigentijds vorm aan te geven.

Wat vinden wij de kerntaken en kernfuncties van de gemeente?

De kernwoorden hierbij zijn: vieren, leren, dienen en delen.

Vieren

We willen:

- het Evangelie verkondigen als boodschap van liefde, bevrijding, vergeving en verzoening en de hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde levend houden.
- rust bieden in een jachtige wereld en inspiratie opdoen.
- God en de mensen ontmoeten in gebed en in erediensten, waar ruimte is voor traditie en nieuwe vormen en de sacramenten vieren.

Leren:

Al lerende worden we toegerust om ons geloof te verdiepen, van anderen te leren en ons leven tegen het Licht te houden. De kerk is daarbij een oefenruimte voor onze groei en ontwikkeling.

Dienen en delen:

We geven aandacht, zorg en hulp aan mensen binnen en buiten de kerk, dichtbij en veraf. We delen samen dat wat ons raakt, maar geven dat ook door aan anderen en leven het voor.

Wat willen we naar buiten toe uitdragen?

- Wij willen de Bijbelse boodschap uitdragen en die steeds opnieuw beleven en vertalen in het dagelijkse leven door middel van woord en muziek en dienst aan de ander. Wij willen onze rijkdom aan rituelen en liturgie laten zien.
 - Wij willen los komen van het materiële, de waan van de dag en nieuwe inzichten verkrijgen.
 - We zoeken samen met anderen naar de zin van het leven.
 - Dat op de weg van het geloof ook twijfelen mogelijk is.
 - Hoe goed het is bij een kerkelijke gemeenschap te horen in goede en kwade dagen.
 - Dat het geloof troost en blijdschap geeft.
- Deze ambitie is te vinden in voor ieder toegankelijke diensten in een sfeervolle kerk met goede muzikale begeleiding en aandacht voor de kinderen. Maar ook in bijzondere

diensten op de kruispunten van het leven en in school- en vesperdiensten. Daarnaast zijn er de diaconale projecten over kerkgrenzen heen en is er het jongerenwerk. Al dit werk is mogelijk door de inzet van vele enthousiaste en betrokken vrijwilligers, die er in de Goede Herderkerk zijn.

Wat willen we bereiken? En voor wie?

- Dat mensen de kerk weten te vinden als een plek waar ze de zin van hun leven kunnen ontdekken.
 - Dat we bekend worden als een pluriforme gemeenschap van geloof, hoop en liefde.
 - Dat er een hartelijke en inhoudelijke samenwerking is met onze zustergemeenten binnen de Protestantse Gemeente te Huizen, andere protestantse kerken en de RK-parochie.
 - Dat we onze missionaire opdracht vormgeven door gesprekken over geloof en waarden mogelijk te maken en door verbinding te leggen tussen geloof en het dagelijks leven ('Zondag in de kerk, maandag op het werk').
 - Dat we inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij, de veranderde positie van de kerk, de leefwereld van jongeren, het probleem van de eenzaamheid, de verschillende vormen van relaties.
 - Dat we aandacht hebben voor randkerkelijken en onderzoeken waarom mensen afhaken.
 - Dat mensen in beweging komen en blijven.
- Dat willen we bereiken voor mensen die de kerk een warm hart toedragen en voor mensen die de weg naar de kerk zijn kwijtgeraakt, voor zinzoeker, voor mensen die God zoeken en voor hen die nieuwsgierig zijn naar het wezen van de kerk.

'GHK Visie & Missie Mrt-14'

