

## Huiskamergesprekken Goede Herderkerk najaar 2017

Na de geslaagde huiskamergesprekken in 2015 en 2016 in de Oosterlichtgemeente, worden er dit najaar huiskamergesprekken georganiseerd in alle drie de wijkgemeenten: OLK, GHK en Kruiskerk. Het programma is in alle drie de wijkgemeenten hetzelfde.

De organisatie/data/deelname gebeurt dit jaar nog in de eigen wijk. We sluiten grotendeels aan bij het thema dat door de Raad van Kerken is aangereikt:

### *Kerkproeverij...een open huis... 'Weest gastvrij, zonder te klagen'*

Bij een huiskamergesprek gaat het om een eenmalige ontmoetings- en gespreksbijeenkomst met ongeveer 10

gemeenteleden bij iemand thuis. Mensen ontmoeten elkaar in informele sfeer. Ze gaan met elkaar in gesprek rond het thema en delen met elkaar iets van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof.

Het gaat bij het huiskamergesprek om ontmoeting, bezinning en pastoraat:

- *Ontmoeting: tussen mensen, gemeenteleden en tegelijk ook tussen God en mensen, in het gesprek met de ander mag je iets van de ander ontdekken.*
- *Bezinning: verder willen komen dan een gesprek over koetjes en kalfjes, verdiepen.*
- *Pastoraat: als leden van één gemeente wilt u naar elkaar omzien. U toont belangstelling voor elkaar en u spreekt elkaar over de dingen die er werkelijk toe doen.*

Juist dit samenspel tussen deze drie elementen maakt gesprekken van gemeenteleden met elkaar tot meer dan een gewoon gesprek.

Tal van kerken in het hele land hebben in het weekend van 9 en 10 september hun deuren wijd opengezet in het kader van Kerkproeverij. Wij doen dat in onze drie wijkgemeentes op zondag 17 september tijdens de startzondag. Onze kerken.....een open huis, waar iedereen zich welkom mag voelen.

De huiskamergesprekken in oktober/november sluiten aan bij ditzelfde thema.

Met elkaar willen we in gesprek gaan over vragen als:

- *Hoe gastvrij zijn we eigenlijk als kerk en hoe treden we naar buiten?*
- *Wie zijn we als gemeente, wat kenmerkt ons?*
- *Wat maakt onze gemeente zo aantrekkelijk?*

De huiskamergesprekken leveren vaak mooie, verrassende momenten op. De bedoeling is om een open gesprek met elkaar aan te gaan over geloven, de zin van het leven en de rol van God in het leven van mensen.



Uitnodigingsbrief op pagina 2 ↓

Uitnodiging



WOW

een open huis

Zin om mee te gaan  
naar een  
huiskamergesprek?

U wordt van harte uitgenodigd voor één van de huiskamergesprekken!

### Thema dit jaar: Kerkproeverij.....een open huis

Een fantastisch en gedurfd thema.

Tijdens een eenmalige ontmoeting (ochtend, middag of avond) met ongeveer 6 tot 10 gemeenteleden, willen we stil staan bij dit thema. In een informele sfeer kunnen we met elkaar van gedachten wisselen.

### Wanneer vindt dit plaats?

De gesprekken vanuit de Goede Herderkerk vinden plaats in oktober en november.

U kunt uw eerste en tweede voorkeur opgeven voor een ochtend-, middag- of avondgesprek:

Ochtend	10.30-12.00 uur	di 10 okt	do 12 okt	di 17 okt	di 24 okt	vr 27 okt
Avond	20.00-21.30 uur	ma 9 okt	ma 16 okt	di 17 okt	ma 23 okt	

### Wat gaan we doen?

We beginnen met een kopje koffie/thee met iets lekkers. Na een korte inleiding maken we met elkaar kennis op een originele manier. Daarna gaan we dieper in op het onderwerp: 'Onze kerk.....een open huis'

Of u nu geregeld in de kerk komt of niet, u bent van harte welkom. De huiskamergesprekken zijn ook een kans om andere gemeenteleden beter te leren kennen.

### Waar kan ik me opgeven?

Bij voorkeur via de mail vóór 10 oktober naar: [dekokbetsy@hotmail.com](mailto:dekokbetsy@hotmail.com)

of tussen 19.00-20.00 uur via telefoonnummer 06 48730202 → Betsy de Kok

Nadat we alle meldingen binnen hebben hoort u van ons de exacte datum en het adres.

U kunt onderstaande strook ook in de kerk in de daarvoor bestemde doos doen achter op de tafel in de kerkzaal.

Wij hopen u heel graag te ontmoeten!

Namens het pastoraatsteam , Betsy de Kok



Naam .....
Adres .....
Email of tel. nummer .....
Voorkeur 1 .....
Voorkeur 2 .....
Wij komen met .....personen