

Huizen, 8-1-2019



Beste gemeenteleden van de Goede Herderkerk

2019

Aan de envelop heeft u het al gezien, deze brief betreft "Actie Kerkbalans" 2019. Deze brief is bezorgd door een vrijwilliger uit onze gemeente. Daar hebben we er velen van en onze dank is groot aan een ieder, die op welke wijze dan ook, mee helpt gemeente te zijn.

Het afgelopen jaar vierden we het 50 jarig bestaan van het kerkgebouw onder de noemer "De Goede Herder ziet Abraham". De feestelijkheden zullen we binnenkort afsluiten met o.a. een tastbare herinnering. Wat was er veel te beleven en te genieten. De start van het jubileumjaar met genodigden. Van ver en uit de buurt kwamen velen een kijkje nemen en ons feliciteren. Het pannenkoekenfeest in samenwerking met de Goede Herberg. De taarten die gebakken werden, een ware proeverij. De Preek van de Leek en nog veel meer.

Het jubileumthema: "Zichtbaar en Verbonden" was ook in het dorp te zien. Het kwam zomaar oppoppen. De enthousiaste samenwerking met vele kerken en organisaties in ons dorp bij de bliksemactie om de Pop-up Herberg op te richten. Het overtrof de verwachtingen en blijkt in een behoefte te voorzien gezien de enorme belangstelling.

Kerk zijn ben je met elkaar om God te eren in de diensten, lief en leed te delen en om dingen tot stand brengen. De "Aktie Kerkbalans" is een belangrijk onderdeel. Het vormt de jaarlijkse inkomstenbron en is voor 80% de financiering van de Protestantse Gemeente Huizen. Gebouwen, voorgangers, kosten voor verwarming enz. worden daaruit betaald. De begroting laat helaas een tekort zien vanwege het teruglopend aantal leden. Ondanks bezuinigingen gaan we het zo niet volhouden in de nabije toekomst. En we zijn nog zoveel van plan om vooral het jeugdwerk meer aandacht te geven.

Wij zijn aan het puzzelen hoe we in de toekomst kerk met elkaar zijn en blijven. De Algemene Kerkenraad heeft een uitnodiging verstuurd aan alle ambtsdragers van de drie wijken. In maart buigen we ons over toekomst en andere onderwerpen. De wijkkerkenraad van de Goede Herderkerk wil later in het jaar graag weten wat uw goede ideeën en oplossingen zijn voor de toekomst. Wilt u daar uw gedachten over laten gaan? We hebben elkaar nodig om koers te bepalen, verbonden te zijn met elkaar en zichtbaar te blijven.

De Goede Herderkerk heeft in aantal de meeste leden ten opzichte van de Kruiskerk en de Oosterlichtkerk. Opvallend is echter dat wij niet het meest bijdragen! Graag geven wij u in overweging uw bijdrage voor komend jaar naar boven bij te stellen. Zodat we in staat blijven om met elkaar de goede dingen te blijven doen voor onze gemeente. In balans blijven met elkaar en Gods zegen daarbij.

Een vriendelijke groet,

*Gerda Kos-Spilt*

voorzitter wijkkerkenraad de Goede Herderkerk