

## De Oosterlichtkerk: een kerk waar je je thuis voelt.

We zijn er trots op dat de Oosterlichtkerk een plaats is waar velen zich thuis kunnen voelen. Er is ruimte voor verschillende geloofsbelevingen, we willen open en naar buiten gericht zijn.

Mensen kunnen naar de zondagse diensten toekomen voor rust en bezinning, ontmoeting en inspiratie. Maar ook op weekdays zijn er veel activiteiten. Een kleine greep daaruit: verschillende gesprekskringen, leerhuizen, filmavonden, lezingen, workshops beeldend bezinnen, allerlei vormen van jeugdwerk, maaltijden voor senioren. Nieuwe activiteiten afgelopen jaar waren: de TOP-2000 kerkdienst, de gezamenlijke dienst met de RK-parochie, de wandeling langs kerk en moskee en het opzetten van de Pop-Up Herberg in het dorp rond de kerstdagen in samenwerking met andere kerken.

Maar dat is niet alles. Er gebeurt ongelooflijk veel wat zich vooral achter de schermen afspeelt, zoals in het pastoraat en bij diaconale activiteiten. De betrokkenheid van mensen op elkaar is groot.

Om een kerk te zijn waar iedereen terecht kan, hebben we echter ook uw financiële steun nodig. Het onderhoud van het gebouw, verlichting, verwarming, personeelskosten, de erediensten en de activiteiten brengen kosten met zich mee. In 2018 is het beamerschermbord voorin de kerk vervangen door 2 beeldschermen. Daar was een aanvullende actie voor nodig, maar het is gelukt en het is een grote verbetering. Ook is er dubbele beglazing aangebracht in de consistorie, de oppasruimte en in een deel van de kerkzaal. In 2019 is geld nodig voor meer dubbele beglazing in de kerkzaal. De verwarmingsketel moet over niet al te lange tijd vervangen worden er zijn wensen voor de herinrichting van de jeugdruimte en de Stille Ruimte. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om gezamenlijk een jeugdwerker aan te stellen voor de drie wijkgemeenten.

Er is dus alle reden om ook dit jaar weer actie te voeren voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage, de actie Kerkbalans. 80% van onze jaarbegroting wordt gefinancierd met de opbrengst hiervan. De begroting voor het jaar 2019 is echter niet rooskleurig. We hebben te maken met een teruglopend ledenaantal en dat heeft gevolgen voor onze financiële situatie. Voor de Oosterlichtkerk is na het vertrek van ds. Jan Glazema, de formatie een belangrijk punt. Na de actie Kerkbalans zal door de wijkkerkenraad, in overleg met de Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Huizen, bekeken worden of vervanging eventueel mogelijk is. De gezamenlijke financiële positie van de drie wijkgemeenten is daarbij van belang.

Vindt u het belangrijk dat de Oosterlichtkerk van positieve betekenis kan blijven voor uzelf en anderen in de samenleving? Dan willen wij u vragen of u uw bijdrage voor dit jaar wilt bezien en zo mogelijk verhogen.

We hopen dat er voldoende toezeggingen binnenkomen om als kerkelijke gemeente onze verplichtingen na te kunnen komen en onze activiteiten voort te zetten.

Coby Wouda-Speelman, voorzitter wijkkerkenraad Oosterlichtkerk

Huizen, januari 2019