

Toelichting 'Bidden bij het Licht'

Om een indruk te geven hoe we dit doen, hieronder een voorbeeldstukje. Al is dit lezen niet te vergelijken met de ervaring door het mee te maken. Toch doe ik een poging!

Zo mediteerden we op psalm 23, dat zo mooi in onze preekstoel geschreven staat. We lazen het in verschillende vertalingen, ik gebruik hier de Herziene Statenvertaling en de NBV'21

**De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets**

We hadden te horen gekregen dat ons gebouw gaat sluiten en hier staat 'mij ontbreekt niets'. Dat lieten we op ons inwerken. Dus 'ons ontbreekt niets' omdat de HEERE onze Herder is. Nadat de betekenis hiervan meer en meer doordrong tot ons hart ervoeren we vrede.

**Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,**

Dankbaar dat onze Herder geeft wat we nodig hebben: soms grazige weiden en dan weer stille wateren. Vredig water! Willen we ons ook laten leiden? Luisteren we naar onze Herder? Gehoorzamen we op de roep van Zijn stem? Vertrouwen we dat Hij het beste met ons voorheeft?

**Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.**

Verkwikken, dat doet Hij! Ons leiden dat doet Hij. Waarheen? In het spoor van de gerechtigheid. Waarom? Omwille van Zijn Naam!

**Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,**

**Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
uw stok en uw staf
zij geven mij moed**

**U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,**

**U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
U zalft mijn hoofd met olie,**

mijn beker vloeit over.

**Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.**

**Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,**

**Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.**

**ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.**